

Rimmerby Strand  
Allan Olsen

-----  
RIMMERBY STRAND - Allan Olsen  
-----

Intro: **Dm Bb Dm Bb**

**Dm**  
vi bandt en kattekillling fast på en myretue  
**Bb**  
fordi vi syntes den kunne fortjene at blive bidt  
**Dm**  
vi var lissom vorherre for det eneste vi ville have  
**Bb**  
var kattekilllingens skelet  
**Dm**  
men Mikkel når han kom først

og han tog katten med  
**F** **C**  
eller det som myrerne ikke havde kunnet nå de  
**F**  
det eneste vi fandt dengang vi selv kom tilbage  
**Dm** **C**  
var vores fiskesnøre hvor katten havde lagt  
**Dm**  
hvor den havde lagt og lidt

vi blev ude af os selv og krydsede over en eng  
vi var bevåbnet med kappe og sten  
bare i tilfælde af vi skulle træffe Mikkel når  
for så skulle han brykket hans ben  
vi tog ud til en strand  
hvor vi altid tog hen  
når der var noget der skulle snakkes om  
hvordan vi skulle få fat i et katteskelet  
uden at det skulle blive hugget igen  
Åh gud Åh gud hvordan?

vi sejlede ud mens det blev lilla over Rimmerby Strand  
i en båd vi ikke havde lov til at låne  
der var ingen der kunne tage os for vi valgte en time  
der ligger midt imellem sol og måne  
vi snakkede voksenmandssnak vi sejlede forlans og bak  
og kiggede ind mod land  
på de gamle tændte lys over Rimmerby Strand  
det var som gnister der glimtede og sprang  
Åh gud Åh gud hvor de sprang

for lissom ole sad på en knold og sang  
s kunne vi nok fornemme hvor vi ville ende engang  
vi kiggede på havet hver eneste dag  
men vi kan ikke gå på vandet der hvor vi kommer fra

og jollen den drev og det blev stille og mærkt  
det vi ikke kunne skimte kunne vi lytte  
hvordan måske gerne skændes om en bundgarnspål  
hvor de alle sammen ville sove i nat  
det var Henning der sagde  
hvis han blev gammel en dag  
skulle de aldrig få ham drevet i lære  
hellere drive rundt og være doven og dum  
end at kede sig i Kansas klæder  
så hellere lade være

de synger nå nå og ja ja og hva så og hvordan  
min radio om nogle rigtige mænd  
det eneste jeg kunne tænke mig sådan en mandag morgen  
det var at være en lille dreng igen  
men skænt jeg ved mig selv  
jeg nok aldrig får held  
til at begynde fra begyndelsen  
så tror jeg får fat i en hankat i nat  
og tager ud til min myretue igen  
ind i min mor igen