

Als Rennen Geen Zin Meer Heeft
Marco Borsato

Als rennen geen zin meer heeft
Dan zal ik naast je staan
Ben je nooit alleen

Als het voor vluchten te laat is
En de goden vallen aan
Als het uur van de strijd is gekomen
En als alles je af word genomen
Dan kom ik en vecht met je mee

Stil zal ik zijn
Stil en onzichtbaar

Als de zon in de wolken
Die ieder moment weer verschijnt
Stil zal ik zijn
Maar als je me nodig hebt
Als je me nodig hebt
Zal ik er altijd zijn

Als je wereld omver valt
Dan rapen we haar op
En dan help ik je net zolang bouwen
Tot je klaar bent en vol van vertrouwen
Tot dan ga ik echt nergens heen

Stil zal ik zijn
Stil en onzichtbaar
Als de zon in de wolken

D Asus4 A

Die ieder moment weer verschijnt

Em G D G

Stil zal ik zijn

D G

Maar als je me nodig hebt

D G

Als je me nodig hebt

D\F# G A G

Zal ik er altijd voor je zijn

A

Als je roeit en je zoekt en je kijkt

Bm

Als er nergens een uitweg verschijnt

Als de golven zo hoog zijn

A\C#

Dat het land in de verte

A G

In het kolkende water verdwijnt

A

En het licht van de zon en de maan

Bm

Dreigt voor eeuwig ten onder te gaan

Voel je geen grond onder je voeten

A\C#

Pak dan mijn hand

A G--- | A7--- | G--- | A7---

En ik zorg dat je stevig zult staan

G D A | Bm

Als rennen geen zin meer heeft

G D---

Zal ik naast je staan

Outro: Bm | G | D | D A\C# |
 Bm | G | D | D A\C# |
 Bm | G | D | D A\C# |
 Bm | G | D | Dadd9 |
 Bm | G | D | Dadd9 |
 Bm | G | D | Dadd9 |
 Bm | G | D | G |
 D | G | D | G |
 D G | A | % | % |
 D--- |