

Speeltuin

Marco Borsato

[Intro]

Bb | **C** | **Bb F** |
F | **Bb Gm** | **C** |
Bb F |

[Verse]

F **Bb**
Door kapotgeschoten straten, zonder vader, zonder land.

F **Bb**
Loop je hulpeloos verlaten, aan je moeders warme hand.

F **Bb**
Als een schaap tussen de wolven, haar bestemming onbekend.

Bb **C** **F** **Bb** **C** **F**
En niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein je bent.

[Chorus]

F **Bb** **C** **Bb** **F**
Morgen zal het vrede zijn, zal de zon je strelen.

F7/A **Bb** **Gm** **C** **Bb** **F**
Zal de wereld weer een speeltuin zijn, en kun je rustig spelen.

[Verse]

F **Bb**
Na de winter komt de lente, wordt de grijze lucht weer blauw.

F **Bb**
Maar al ben je uit de oorlog, gaat de oorlog ooit uit jou.

F **Bb**
Mooie ogen zijn vergiftigd, zijn aan het geweld gewend.

Bb **C** **F** **Bb** **C** **F**
En niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein je bent.

[Chorus]

F **Bb** **C** **Bb** **F**
Morgen zal het vrede zijn, zal de zon je strelen.

F7/A **Bb** **Gm** **C** **Bb** **F**
Zal de wereld weer een speeltuin zijn, en kun je rustig spelen.

[Solo]

F | **Bb** | 3x

[Outrol]

Bb **C** **F** **Bb** **C** **F**
En niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein je bent.