

Verwondering

Matthijn Buwalda

Matthijn Buwalda " Verwondering

D G A  
In Uw uitgestrekte armen  
D G A  
Ligt verlossing voor me klaar  
D G A  
En in U w doorboorde handen  
G A D  
Is mijn last veel minder zwaar  
  
G A Bm  
En in Uw oneindige genade  
G A Bm  
Ligt ook mijn levensplan  
G A D  
Maar als ik daar soms bij nadenk  
G A  
Dan snap ik er niks van  
  
Refr:  
D A  
Heer ik heb een vraag aan U  
G D  
Ik zou soms wel willen weten  
  
D A  
Hoe U elke dag opnieuw  
G A  
Weer zoveel om mij kan geven  
D A  
Want Heer, ik ben zo graag bij U  
G D  
Maar ook zo vaak gaat het fout  
G D  
Dan wordt ik steeds weer verbaast  
D A  
Door Uw liefde en Uw trouw  
G A Bm A? G?  
Door Uw liefde en Uw trouw

Door de dood bent U verheerlijkt  
Na Uw aller zwaarste strijd  
Jezus, Uw leven inspireert  
Zoveel mensen en ook mij

En als ik niet bij U durf te komen

Omdat ik denk dat dat niet kan  
Dan staat U met Uw armen open  
En dan snap ik er niks van

Refr.

Als een offer voor de schuld  
Van alle mensen ooit  
Hebt U op Golgotha  
Al mijn levensplan voltooid

En als ik daar dan aan denk  
En me beseft hoe U steeds vocht  
En toen dwars tegen de dood in  
Mij hebt vrijgekocht

Dan maakt het niet meer uit  
Kan mijn verstand er niet meer bij  
En dan kan ik U slechts aanbidden  
Om wat U betekend voor mij  
Om wie U bent voor mij..

<http://www.matthijnbuwalda.nl/>