

Papa
Stef Bos

Papa -Stef Bos

B-F#-E-F#

B **F#** **E** **F#**
Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond
Vroeger wad ik driftig, vroeger was jij driftig
Maar we hebben onze rust gevonden

G#m **C#m**
En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel

E **F#**
Voor alles wat jij doet heb ik hetzelfde ritueel

B **F#** **B**
Maar papa ik lijk steeds meer op jouw

Ik heb dezelfde handen en ik krijg jouw rimpels in mijn huid
Jij hebt jouw idee en ik heb mijn idee
En zwerven in gedachten, maar we komen altijd thuis
De waarheid die je zocht en die je nooit hebt gevonden
Ik zoek haar ook en tevergeefs zo lang ik leef
maar papa ik lijk steeds meer op jouw

Vroeger kon je streng zijn en god ik heb je soms gehaat
Maar jouw woorden, ze liggen op mijn lippen
En ik praat nu zoals jij vroeger praatte
Ik heb een goddeloos geloof en ik hou van elke vrouw
En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou
Maar papa ik lijk steeds meer op jouw

B **C#m**
Jij gelooft in god, dus jij gaat naar de hemel

Eb7 **G#m**
En ik geloof in niks, dus we komen elkaar na de dood

E **F#**
Na de dood nooit meer tegen

B **F#** **B**
Maar papa ik hou steeds meer van jou